

Zaterdag 10 december 2022

# ANITA TERPSTRA

## AL MIJN MOEDERS



Behalve dat haar opa en oma er geboren en begraven zijn, wist Anita Terpstra vrijwel niets over de geschiedenis van het Friese dorp Harkema, tot een vriendin haar een ontluisterend artikel doorstuurde met de vraag: "Hier komt jouw familie toch vandaan?"

Het is het begin van een zoektocht naar de achtergrond van haar voorouders, het dorp en zijn omgeving. Een gebied dat van oudsher berucht was om zijn extreme armoede, inteelt en bevolking van alcoholisten, criminelen, zedelozen en analfabeten, waar bovendien tot halverwege de 20e eeuw mensen in plaggenhutten en verbouwde kippenhokken woonden. Waarom heeft haar familie zo lang in armoede moeten leven? Het antwoord op die vraag blijkt onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van de veen- en heidegebieden in het oostelijke deel van Friesland, de Wouden.

*Anita Terpstra (1974) studeerde journalistiek en kunstgeschiedenis. Eerder schreef ze veelgeprezen thrillers, waaronder het voor de Gouden Strop genomineerde Samen. Daarnaast schreef ze Het huis vol, een succesvol non-fictieboek over grote gezinnen van vroeger, en de roman De moedermaffia.*

Leden van de NGV en belangstellenden zijn hartelijk welkom bij onze bijeenkomsten, die tenzij anders aangegeven worden gehouden in **Tresoar**, Boterhoek 1, Leeuwarden. Aanvang 13.30 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom. Parkeren kunt u in de parkeergarage Oldehove.