

GENEALOGYSK WURKFERBÂN

Zaterdag 22 april 2017

OUDE GEHEIMEN ZOEKEN HET LICHT

Piter van der Woude

Onverklaarbare zaken uit het verleden van een familie kunnen generaties lang blijven fascineren. Het onverklaarbare is vaak het gevolg van verzwijging: over de zaak werd gezwegen vanwege de eer van de familie, schaamte of schande die bedekt moesten worden, godsdienstige geboden, zelfmoord en onwettige geboorten zijn bekende voorbeelden. Maar verzwijging leidt tot 'gaten' in het familiebeeld. Het plaatje is niet volledig, er mist een naam, een oma, een pake. Het gat wil opgevuld worden, het geheim zoekt het licht.

Deze presentatie gaat over een zoektocht naar een onbekende overgrootvader in onze familie. "Pake hie gjin heit, allinnich in mem" (pake had geen vader, alleen een moeder). Dat wilde mijn vader me laten geloven toen ik als kind van zes jaar mijn afstamming probeerde te doorgronden. Het geheim in de familie, het moest blijven bestaan. Mijn vader wilde er niet over praten. Zestig jaar later ben ik alsnog een zoektocht begonnen. Een tocht die me al snel van Barradeel over de oceaan bij een boerenfamilie in Iowa bracht want er was een gerucht dat 'de verwekker' geëmigreerd zou zijn. Later zocht ik hem (de verwekker) in een molenaars/schippersfamilie. En tenslotte vond ik mijn onbekende overgrootvader in nog weer een andere familie; ook daar speelde een gerucht een rol. Steeds ging het er om een nazaat in de mannelijke lijn te vinden. Dan namelijk kon een eenvoudige DNA-test uitsluitsel geven.

In mijn presentatie ga ik in op aspecten als: gerucht, veronderstellingen, 'wishful thinking', bronnen en DNA-test. Over mijn onderzoek heb ik een boek geschreven met dezelfde titel als de lezing. Het eerste exemplaar van het boek wordt een week vóór de lezing aangeboden aan een nazaat van mijn nieuw gevonden oerpake.



*Piter van der Woude*



*Mijn oerbeppe met de onbekende oerpake*

**Belangstellenden zijn van harte welkom op deze bijeenkomst!**

De locatie is **Café Wouters**, Sophialaan 5, Leeuwarden tegenover het centraal station en het busstation. Aanvang 13.30 uur. **Toegang is vrij.** Parkeren kunt u in de parkeergarages Zaailand en de Klanderij en op de P+R parkeerplaats Wijnhorststraat, achter het station.

**Zie ook onze webpagina:** <https://www.fryske-akademy.nl/nl/genealogy>