

Utnûging foar de gearkomste op
sneon 4 jan. 2025 om 13.30 oere
Tresoar, Bûterhoeke 1 Ljouwert.

Wurklist:

1. Iepenjen en meidielingen
troch: foarsitter Gosse van der Plaats
2. Ferslach gearkomste 26 okt. 2024
3. **De Famylje Corbie** troch Maurice D. Heeremans en
Niki Hiemstra **NB de lêzing is yn it Hollânsk**
4. Healwei de lêzing: Skoft
5. Sluten.

Data 1e helte 2025: 1/2, 8/3, 5/4 (

Belangstellenden binne fan herte wolkom op dizze gearkomste! Tagong fergees.

Dr. Jabik van der Bij (skriuwer.)



De Famylje Corbie

Yn de lêzing sil it gean oer it familieboek oer Corbée, Corbie, Corbié, Corbier, Corpiejé en Corpier. Stik foar stik wurde bysûndere minsken beskreaun. In oantal dêrfan komt ûnder de lêzing oan bod. Ek wurde de beroppen dy't se útoefenen lykas skearesliper, skipper, merkereizger, keapman, keapfrou en skieppeskearder ûnder de oandacht brocht. Aardich om alfêst te neamen is dat der ien skieppeskearder wie, dy't troud wie mei in Corbie. Hy hie it fak leard fan syn heit doe't er noch mar acht jier âld wie. Hy hâlde sa fan syn fak dat er trochgean bleau oant de bittere ein. Ien fan de Corpiers wie in pommerant oftewol strjitfiguer; hy mei fansels net ûntbrekke. Wat faker barde is dat men nei de earste wrâldoarloch emigrearre. Ien fan de Corbiés keas op 16-jierrige leeftiid it romme sop en emigrearre nei New York. Se wie op syk nei in better plak.

In oar ûnderwerp dat oan bar komt is de saneamde "deugnietjes". Der binne Corpiers dy't yn de straffinzenis fan Ljouwert en Utert bedarren. De fergripen wiene ferskaat. Lykas oeral wiene der earme en rike minsken, sa ek ûnder de Corbies. Ien fan de earmeren bedarre yn de strafkoloanje Ommerschans dêr't minsken as guod sjoen en behannele waarden. Pommerant Corpier kaam trouwens yn de strafkoloanje Feanhuizen telâne.

'Het kan verkeren', sei Bredero ea...

Maurice D. Heeremans (1968) wurke as finansjeel adviseur by bedriuwen, ûnder oare by Univé Drenthe - Oerisel. Fan 2018 ôf hâldt er him dwaande mei genealogy. Yn dat jier waard hy frijwilliger by it Histoarysk Reisburo Tresoar. Hy skreau in tal famyljeboeken, as lêste ien oer de bekende famylje Keizer sjoch: <https://tresoar.on.worldcat.org/oclc/1397065906> (bekend fan Kleine Keizer fan It Bilt). As ûndersiker bestudearret er de Joaden yn Fryslân, Drinte en Gelderlân. Dit lêste docht er tegearre mei Niki Hiemstra.



Foto: Mirjam Koopmans Amaryllis, Ljouwert

Niki Hiemstra (1962) wurket 4 dagen yn de wike by ING en sûnt in jier 1 dei yn de wike as frijwilliger by it Histoarysk Reisburo Tresoar. Neist klantfragen oer stambeammen en -kertieren hâldt se har dwaande mei ûndersyk nei de Joaden fan Fryslân en it ferset yn de Twadde Wrâldoarloch yn Fryslân. Har positive belangstelling foar Gods folk hat se fan hûs út en hat der foar in part ta laat dat se yn har stúdzje ûndersyk dien hat nei de Joaden fan Thessaloniki

Uitnodiging voor de bijeenkomst
op zaterdag 4 jan. om 13.30 uur.
Tresoar, Boterhoek 1 Leeuwarden

Agenda:

1. **Opening en Medelingen**
door: foarsitter Gosse van der Plaats
2. **Verslag van 26 okt. 2024**
3. **De Famylje Corbie door Maurice D. Heeremans en Niki Hiemstra**
NB de lezing is in het Hollands
4. **Halverwege de lezing: pauze**
5. **Sluiten.**

Data 1e helft 2025: 1/2, 8/3, 5/4 (<https://www.fryske-akademy.nl>)

Belangstellenden zijn van harte welkom! Toegang gratis.

Dr. Jabik van der Bij (skriuwer.)



De Familie Corbie

Tijdens de lezing zal het gaan over het familieboek over Corbée, Corbie, Corbié, Corbier, Corpiejé en Corpier. Stuk voor stuk worden bijzondere mensen beschreven. Een aantal ervan komt tijdens de lezing aan bod. Ook worden de beroepen die ze uitoefenden zoals scharenslijper, schipper, kermisreiziger, koopman, koopvrouw en schapscheerder onder de aandacht gebracht. Leuk om alvast te noemen is dat er een schaapscheerder was, die getrouwd was met een Corbie. Hij had het vak geleerd van zijn vader toen hij nog maar acht jaar oud was. Hij hield zo van zijn vak dat hij door bleef gaan tot het bittere einde.

Eén van de Corpiers was een pommerant oftewel straatfiguur; hij mag natuurlijk niet ontbreken. Wat vaker gebeurde is dat men na de eerste wereldoorlog emigreerde. Eén van de Corbiés koos op 16 jarige leeftijd het ruime sop en emigreerde naar New York. Ze was op zoek naar een betere plek.

Een ander onderwerp dat aan bod gaat komen is de zogenaamde "deugnietjes". Er zijn Corpiers die belandden in de strafgevangenis van Leeuwarden en Utrecht. De vergrijpen waren divers. Zoals overal waren er arme en rijke mensen, zo ook onder de Corbies. Eén van de armeren belandde in de strafkolonie Ommerschans waar mensen als voorwerpen werden gezien en behandeld. Pommerant Corpier kwam overigens in de strafkolonie Veenhuizen terecht. 'Het kan verkeren', zei Bredero ooit...

Maurice D. Heeremans (1968) werkte als financieel adviseur bij bedrijven onder andere bij Univé Drenthe - Overijssel. Vanaf 2018 houdt hij zich bezig met genealogie. In dat jaar werd hij vrijwilliger bij het Historisch Reisbureau Tresoar. Hij schreef een aantal familieboeken, als laatste één over de bekende familie Keizer zie: <https://tresoar.on.worldcat.org/oclc/1397065906> (bekend van Kleine Keizer uit 't Bildt). Als onderzoeker bestudeert hij de Joden in Friesland, Drenthe en Gelderland. Dit laatste doet hij samen met Niki Hiemstra.



Foto: Mirjam Koopmans Amaryllis, Ljouwert

Niki Hiemstra (1962) werkt 4 dagen in de week bij de ING en sinds een jaar 1 dag in de week als vrijwilliger bij het Historisch Reisbureau. Naast klantvragen over stambomen en -kwartieren houdt ze zich bezig met onderzoek naar de Joden van Friesland en het verzet in de Tweede Wereldoorlog in Friesland. Haar positieve belangstelling voor Gods volk heeft ze van huis uit en dat heeft er deels toe geleid dat ze tijdens haar studie onderzoek heeft gedaan naar de Joden van Thessaloniki.